



Inleiding.

In deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken rond de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Met morele en financiële steun van velen proberen we het kerkelijke gesprek over geloof en (homo)seksualiteit verder te ontwikkelen, met als doel de respectvolle wederzijdse betrokkenheid bij kerk en samenleving, ongeacht seksuele geaardheid.

Aan belangstelling had het onderwerp homoseksualiteit geen gebrek het afgelopen jaar. Heftig verzet tegen de 'homo-zegen' ging hand in hand met het toenemende besef van plaatselijke kerken, dat homoseksualiteit niet genegeerd kan worden.

Met ons werk hopen we blijven een bijdrage te bieden aan het spirituele leven van homoseksuele mannen en vrouwen in onze kerkprovincie.

Structuur werkgroep.

In december 2002 nam Ulbe Tjallingii afscheid als voorzitter van de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Vele jaren was hij het gezicht en de stuwende kracht van de werkgroep. In de vesperdienst gehouden op 8 december in de Grote kerk te Leeuwarden stonden we stil bij zijn inspiratie en doorzettingsvermogen. Voorgangers waren ds. Elly Hessel en Ulbe Tjallingii zelf.

Nettie Schrama neemt zijn plaats voorlopig in en zal als interim-voorzitter optreden.

Homoplatform Fryslân.

In 2001 is een start gemaakt met een nieuw platform waarin verschillende non-profit organisaties op het gebied van homo- en lesbo-emancipatie zitting hebben. Dit Homoplatform Fryslân beoogt die emancipatie krachtig te bevorderen en samenhang te brengen in de diverse projecten en werkzaamheden van de aangesloten organisaties.

De start van dit platform betekent voor onze werkgroep dat we onze ervaring kunnen delen en kunnen profiteren van de netwerken van andere organisaties. (De Kringen, COC, CHJC, Anna Blamanhuis)

In 2003 hoopt het Homoplatform Fryslân wederom een goed gevulde Roze week te organiseren, waar onze Roze Zondag een belangrijk onderdeel van is en blijft.

Professionalisering via het WEB.

Al enige tijd heeft de werkgroep Geloof & Homoseksualiteit een eigen homepage. Binnen de werkgroep hebben we een professionele systeembeheerder: Meino Deinum. Meino zorgt ervoor dat de actuele informatie rondom de werkgroep te vinden is op: www.werkgroepgh.nl. Internet is voor een ieder een belangrijk medium geworden om informatie op te vragen. Voor vragen waar de homepage geen antwoord op geeft is er de ook de mogelijkheid te mailen. Ons E-mail adres is: werkgroepgh@zonnet.nl.

Via de systeembeheerder zal de vraag bij de juiste persoon binnen de werkgroep gelegd worden, een antwoord mag je binnen korte tijd verwachten.

Voorlichting.

Nooit eerder kwamen er bij de werkgroep zoveel aanvragen voor voorlichting als in 2002. We weten wat daarvan de oorzaak is geweest, n.l. de invoering van het "Homohuwelijk". Veel gemeenten binnen de SOW-kerken werden zich bewust dat de vraag om kerkelijke zegeningen van homoverbintenissen binnen afzienbare tijd bij de kerkenraad ter tafel zou kunnen komen. In de R.K. parochies ligt dat kennelijk niet zo, vanuit de R.K. parochies kwam geen enkele verzoek tot voorlichting.



Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland.

In de periode van maart tot november trokken we er zestien keer op uit en gaven we voorlichting aan predikanten, ambtsdragers, studenten, kerkenraden, op gemeenteavonden en in een leerhuis setting.

Alle 10 leden van de werkgroep lieten zich één of meerdere malen inschakelen. Het zal, ook in dezen, niet eenvoudig zijn onze afgetreden voorzitter Ulbe Tjallingii te vervangen.

Welk resultaat al dit werk oplevert is ons niet bekend. Meestal blijft het bij één ontmoeting, zonder voortgezette contacten. We zullen een methode ontwikkeld moeten worden om de resultaten te meten.

Momenteel beoordelen wij de voorlichtingsbijeenkomsten voornamelijk door het benoemen van de sfeer. Van de zestien voorlichtingen gaven we zes bijeenkomsten het predikaat 'absoluut positief'. De rest bewoog zich tussen: negatief, moeilijk en gematigd positief.

Dankbaar zijn we voor de steun, die de werkgroep ondervindt van de Friese Raad van Kerken, waar we jaarlijks gevraagd worden om over ons werk te berichten.

Vrienden van de werkgroep.

Voor slechts €10,00 kan een ieder vriend / vriendin worden van de werkgroep. U steunt ons werk en wij zenden u geregeld een nieuwsbrief met belangrijke data zoals vieringen etc.

De €10,00 kunt u over maken op giro: 7550337, t.n.v. de werkgroep G&H met als financiële standplaats Dokkum. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Financieel verslag 2002, Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland 2003.

Inkomsten 2002		Uitgaven 2002	
Diaconie Hervormd	€ 2.200,87	Voorlichting	€ 353,86
Diaconie Gereformeerd	€ 451,02	Vergader en org. kosten	€ 680,89
Diaconie S.O.W.	€ 220,00	PR	€ 149,99
Diaconie anders (fed.)	€ 335,19	Roze Dienst	€ 879,88
Vrienden	€ 20,00	Aanschaf computer	€ 487,60
Overige (rente, kas)	€ 13,66	Overige	€ 233,56
		<u>Reserve</u>	<u>€ 454,96</u>
Totaal:	€ 3.240,74	Totaal:	€3.240,74

Nettie Groeneveld, penningmeester.

Roze Zondag 2002.

Meditatie Roze viering.

9 juni 2002, Doopsgezinde kerk, Leeuwarden.

Predikante: ds.H.M. de Rivecourt-Hoogenraad

Wist u dat heel veel kerken gebouwd zijn op bronnen? Op plekken waar vroeger waterputten waren? Ik stel me voor dat zo'n plek een centrale plek was. Eromheen was een stad, of een dorp gebouwd. Mensen gingen naar die plek toe om water te halen. Een dagelijkse gang, haast een ritueel. Ze haalden er water om te drinken, om hun dorst te lessen en die van hun dieren. Ze haalden er water om zich mee op te frissen, het vuil van zich af te wassen. De waterput, daar waren altijd mensen te vinden. In de diepte van de put kon je leven horen echoën. De bron was een vitale ontmoetingsplek.



En juist op die plek werden kerken gebouwd. Een vitale ontmoetingsplek waar je je dorst kon lessen en het vuil van je af kon wassen. Heel mooi. Maar niet voor iedereen herkenbaar. Want maar al te vaak was de kerk een bron van vervuild water. Een put waarin het vitale water opgedroogd lijkt. Het water wat er nog is, ziet troebel, en geeft een bittere smaak. De mensen kunnen elkaar niet meer echt ontmoeten, de vitaliteit is verdampt.

In de diepte van de put hoor je enkel de echo zuchten. Het zuchten van mensen die in de steek zijn gelaten omdat zij anders dachten. Het zuchten van mensen die genegeerd werden omdat zij anders waren. Het zuchten van mensen die tevergeefs streden voor een veilige plek voor allen...

De volledige meditatie van ds.H.M. de Rivecourt-Hoogenraad is te downloaden van de homepage van de werkgroep.

Roze Zondag door de ogen van een moeder.

Graag wil ik een stukje schrijven over hoe wij de Roze Zondag viering ervaren. Wat mij betreft mag het vaker dan één keer per jaar. Waarom is het zo moeilijk om met een plaatselijke gemeente en hun predikant een viering te verzorgen? Waarom zoveel tegenwerking?

Het is heel goed dat er aandacht wordt besteed aan onze homoseksuele medemens en hun ouders, broers en zussen. Binnen deze roze viering ervaar je zoveel warmte en is het goed elkaar te begroeten, elkaar echt verstaan! Onze homoseksuele mannen en vrouwen hebben dit ook echt nodig, zij horen ook deel te zijn van een gemeente....

En dit wordt volgens mij niet altijd begrepen binnen onze kerken.

Homoseksueel dat word je niet, zo ben je geboren! Ik wil ook ouders oproepen open te staan voor hun kind. Pak eens het geboortekaartje. Heel veel kaartjes beginnen met de tekst: met dank aan God of dankbaar en blij berichten wij. En dan ineens wordt alles anders? Uw zoon / dochter heeft u ontzettend hard nodig.

Als ouders weten we vaak al lang dat ons kind 'anders' is, maar wat zullen de vrienden en de familie zeggen? Velen zijn er bang voor en daar heb je het als ouder dan ontzettend moeilijk mee. Probeer je voor te stellen wat je kind mee moet maken, want hij / zij moet de wijde wereld in. Deze wereld is nog steeds niet zo tolerant als wij zouden willen, we roepen wel maar accepteren we onze homoseksuele broeders en zusters? Als het wel zo is, laat dan ook eens per jaar uw kerk een open kerk zijn, want dan kunnen we oprecht samen gemeente zijn!

Vallen, opstaan, lopen

Altijd blijven hopen,

Met de grote mensenstoet

Op de weg u tegemoet.

Mens zijn tussen velen

Lief en leed te delen,

Hand in hand het goede spoor

Jezus zelf gaat immers voor.

Y. Visser-Boersma .